



CULTUREEL ZELFPORTRET

KUNSTAUTOBIOGRAFIE

CKV - Cultureel Zelfportret (CZP)

We starten dit jaar met een **Cultureel Zelfportret (CZP)** waarin je beschrijft wat je tot nu toe in je leven, op het gebied van kunst en cultuur hebt gezien, gedaan en ervaren.

De vragen op bladzijde 2 en 3 kunnen je daarbij tot hulp zijn.

Je denkt na over wat je aanspreekt of juist niet en waarom. Wanneer is het kunst of juist cultuur?

Doel van de opdracht CZP. De ervaring heeft geleerd dat het terugkijken en vragen beantwoorden veel verrassingen oplevert van de hoeveelheid kunst en cultuur die je al hebt ervaren.

Tip. Neem goed de tijd om alles op je gemak op te schrijven gebruik de vragen uit de volgende pagina's (raadpleeg je ouders of oude fotoalbums). Wat belangrijk is: Het moet jouw eigen verhaal zijn. Een manier om het te maken/schrijven is om bij je eerste herinnering te starten maar je kunt natuurlijk ook vanaf nu terug gaan denken.

Kies één manier uit onderstaand rijtje.

- A. Een verslag met beelden: minimaal 2 A4 getypt (lettergrootte max 11pt)
- B. Een tijdsbalk met pictogrammen, afbeeldingen, tekst, data en onderaan de pagina, een legenda.
- C. Een uitgebreide mind-map.
- D. Een filmpje van minimaal 3 minuten.

Sla het werk op als: CZP/ naam/ klas en stuur het bestand naar a.deruijter@kennemercollege.nl

Cultureel Zelfportret (CZP)

Algemeen

Hoe denk je over kunst en cultuur? Wanneer is iets kunst voor jou?

Welke van de onderstaande kunstdisciplines spreken je het meest aan en welke niet? Waarom? Maak een top 3 *Dans, muziek, toneel, cabaret, beeldende kunst, film, architectuur, literatuur*.

Doe je zelf aan of heb je zelf iets gedaan met: Muziek / Theater / Dans / Beeldende kunst (schilderen, tekenen, fotografie, mode) / Film maken. Zo ja leg uit.

Welke kunstenaars ken je? Schrijf er zo veel mogelijk op. Denk aan muzikanten, dansers, theatermakers, cabaretiërs, architecten, filmmakers, etc. Schrijf erachter wat je van hem/haar weet en vindt.

Wat is je het meest bijgebleven aan ervaringen met kunst en cultuur?

Hierbij kun je denken aan de landen die je hebt bezocht op vakanties en de bijzonderheden van de desbetreffende cultuur hebt gezien en meegemaakt (bezoek aan kerken, tempels, musea en andere bijzondere architectuur, het meebeleven van folklore gebeurtenissen van dat land etc).

Maar ook (pop)concerten, festivals die je hebt meegemaakt en voorstellingen op het gebied van cabaret, toneel en film. Vergeet niet je hobby's: Muziek, dans, fotografie etc.

Wat weet je van opvattingen over kunst van anderen? Van klasgenoten/ andere leeftijdsgenoten, experts of kunstenaars?

Welke culturele activiteiten zou je graag willen doen voor ckv? Waar zou je graag meer over te weten willen komen voor ckv?

Beeldend

Naar welk museum ben je wel eens geweest? Zo ja, hoe heette dat museum? En wat vond je ervan? Welke woorden horen voor jou bij een museum?

Wat vind jij een mooi kunstwerk? En waarom?

Hebben jullie thuis kunst? Bijvoorbeeld, een schilderij aan de muur of een beeld? Wat vindt je ervan?

Muziek en dans

Welke muziek vindt jij leuk of goed? Of noem je favoriete artiest. Welke muziek vind jij vreselijk? Dans je wel eens op muziek? Zo ja waar dans je dan?

Verzin je zelf bewegingen of doe je ze na van de videoclip?

Heb je wel eens een dansvoorstelling gezien? Welke en wat vond je ervan?

Ben jij weleens naar een concert of festival geweest? Wat voor muziek was dat en wat vond je ervan? Welke woorden horen voor jou bij een concert?

Theater

Ben je wel eens in de schouwburg of het theater geweest? Zo ja, wat kun je je daarvan nog goed herinneren? Welke woorden horen voor jou bij een theatervoorstelling?

Naar wat voor theatervoorstelling zou je gaan, als je mocht kiezen? (Kijk bijv. in de krant of online)

Film/tv

Naar welke programma's of series kijk je het liefst en waarom? Naar welke films kijk je graag?

Kom je wel eens in de bioscoop of kijk je films veel online?

Lees je weleens filmrecensies? Trek je er iets van aan wat ze over een film schrijven? Noem een soort film waar je nooit naar toe zou gaan.

Welke film is je altijd bijgebleven? Schrijf trefwoorden erover op.

Architectuur

Wat vindt jij een mooi of bijzonder gebouw en waarom? Hoe ziet het eruit?

Waar staat het? Wat vindt jij een afschuwelijk gebouw en waarom? Hoe ziet het eruit? Waar staat het?

Noem drie dingen in of aan het huis waar je woont die je erg mooi vindt. Geef aan waarom je dit vindt.

Noem een bouwwerk bij jou in de buurt dat je opvallend vindt en waarom
brug kantoor station " bioscoop " kerk winkelcentrum " straat " flat moskee " huis " plein

Literatuur

Werd er vroeger bij jullie thuis voorgelezen? Weet je nog titels van die boeken? Noem er twee.

Lees je wel eens een krant? Welke krant en welke onderdelen (sport of cultuur)? Welk boek is je het beste bijgebleven?